

Kære børn og forældre i Børnehus og på Skole

I morgen fredag er min sidste arbejdsdag på jeres fine og gode institution og skole her i Vammen.

Efter næsten 12 år på stedet, siger jeg farvel med gode minder og oplevelser i bagagen.

Jeg husker tydeligt ansættelsessamtalen og starten den efterfølgende sommer. Jeg mødtes med Morten formand en sommeraften – han kom fræsende på sin motorcykel og vi fik installeret EDB-brugsen som vores økonomiprogram hed dengang. Min første rigtige arbejdsdag var i det lille kontor hvor Jytte nu har kontor. Der kom Maj Britt med alle elevindmeldelserne. Udenfor i det store rum puslede rigtig mange forældre med stole, borde, bøger og en hel masse andet. Torben dukkede sørme også op og hans første sætning var: Nå så kan han være her. Så stillede han sig med ryggen mod vinduet og begyndte på et foredrag om roning.

I januar 2010 startede børnehaven og vi måtte rykke skole og kontor over i større forhold. Det var en hektisk tid med opstart af børnehaven, men igen viste de seje Vammenborgere, at de er gjort af et godt stof, initiativ og gå på mod mangles ikke i landsbyen. Sørme om ikke også der var vilje til at etablere Vuggestue der startede i sept. 2013. Først som en selvstændig enhed – det var noget bøvl rent administrationsmæssigt, men i jan. 2015, blev der åbnet op for, at en friskole måtte drive Vuggestue, så Haugårdsvej 4 og Genvej 2 blev en samlet institution.

Siden er det gået slag i slag med stigende børnetal - mange nye ansigter både børn, forældre og kollegaer har krydset min vej. Jeg har aldrig været træt/ked af at skulle på arbejde og fundet mine arbejdsopgaver interessante.

Mine samarbejdspartnere har jo først og fremmest været Merete, Jytte, kasserer Jan og så selvfølgelig Torben som jeg har delt kontor med i alle årene. Vi har godt nok taget mange diskussioner om dette og hint, det være sig Muhammed tegninger, religion, teenagebørn, opdragelse og – i denne tid – tolkning af paragraffer.

Vi har lært hinanden at kende på en helt speciel måde, nærmest som et ægtepar med hvad det indebærer af op- og nedture. Vi har været fortrolige sammen – kunnet tie sammen – kunnet grine sammen. Det har været et dejligt samarbejde og fortrolighed, jeg vil savne.

Stor tak for alle årene til alle I dejlige børn – forældre og kollegaer, der gennem årene har krydset min vej.

Kan I ha' det rigtig godt, pas på jeres institution og pas på jeres landsbymiljø, et miljø I kan være rigtig stolte af og lur mig, om ikke min fremtidige søndagsudflugt kunne gå til Vammen for at se, om i stadigvæk har grøde i byen.

Hilsen

Anna Marie Mortensen